

Version B

RNum den 24 juni 2002 Reviderad 2004-06-10

Adliga ätten Palmström, nr 867

Adlad 5 december 1674 och introducerad 1675, sannolikt utdöd, men möjligen fortlevande.

Litteratur, Anreps ättartavlor från 1860-talet.
och andra Personhistorisk tidskrift 1918-1919, artikel av Arnfinn Palmström, Oslo
kallor: Svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna 1925-1936, 9 band
Riksarkivet, Stockholm, bland annat Johan Palmströms sköldebrev
Lignellska samlingen, Värmlandsarkiv, Karlstad
Westinska samlingen, Uppsala Göta hovrätt, Jönköping
Folke Vigard, Lerums socken genom tiderna, 1976
Kurt Lundgren, Stora Cronan, 1997 (bl a sidorna 75 och 76)
Dr Lars Gahrn, Mölndal, specialist på transkriptioner och tolkningar Björn
Björnström, Stockholm, Blanckenfjellforskare (=bb)
Norska Palmströmforskare: Arnfinn, Henrik, Knut, Arild och Svein
Palmstrom Lars Olof Knopp, läroverksadjunkt, forskare i Arvidssonssläkten
(Gullholmen) Rolf Nummelin, vars farmors mor var född Palmström,
forskning från 1993.

I min palmströmska släkt har man alltid varit medveten om sin "adliga" härkomst. Den norske professorn Arnfinn Palmström (1867-1922), son till Johannes Palmström (1831-1889), påbörjade sina nedteckningar om släkten Palmström år 1903, möjligtvis kort tid innan, senare även tillsammans med sin son Henrik Palmström (1900-1998).

Arnfinn hade hjälp av sina svenska kusiner:

1. Kristina Charlotta Palmström, (1864-19..) gift Mattsson, Ulebergshamn
2. Selma Lovisa Palmström, (1866-1950), gift Nyström, Hunnebostrand
3. Amanda Fredrika Palmström, (1869-1933), gift Nilsson, Göteborg

Arnfinn Palmström hade två ambitioner:

- A. Visa sambandet till den adliga släkten.
- B. Nedteckna var släkt Palmströms historia.

Beträffande A, så misslyckades Arnfinn med att finna sambandet, på grund av sin tidliga död; beträffande B, så blev detta endast bristfälligt utfört.

Sonen Henrik, som jag korresponderade med, meddelade i brev den 28 september 1993, att när fadern dog 1922, så upphörde forskningen helt. Endast noterades framgent fragmentariskt den norska släktgrenens personalia.

Vid Arnfinns död var hans forskningar "försvunna". Det som fanns kvar var Arnfinns resultat i Personhistorisk tidskrift, och lösa koncept, vilka återfanns 1950, efter Selma Lovisas död 1950, på "slakterivinden" i Hunnebostrand.

Sannolikt fanns det dock spridda kopior i den norska släkten av Arnfinn Palmströms forskningsresultat.

Det förtjänar att nämnas den stora släktkärlek, med dito ymniga sällskapsliv, som uppstod mellan den norska släkten och den svenska. Den kan spåras i dokument redan år 1882, men det är uppenbart, att den pågått kontinuerligt mellan bröderna Johannes (1831-1889) och dennes broder Jonas (1833-1893), far till de tre flickorna ovan.

Kanske ingick även Lorentz Palmström (1828-1907) i den norska umgängeskretsen.

I synnerhet umgicks flitigt med Arnfinns dotter Petra Palmström (1893-1979), och hennes kusin Rolf Tendrup Palmström (1893-1980).

Att släktkontakterna mellan svenska och norska släkten pågick ända till 1950-talet, är troligt. Den svensk-norska unionskrisen berörde inte alls de fina släktrelationerna.

Arnfinn Palmström har forskat vid landsarkivet i Goteborg, Krigsarkivet och Riksarkivet i Stockholm, Det verkar också som om Arnfinn vid olika perioder besökt Finland eller de Baltiska staterna. Det här senare är dock osäkert.

I synnerhet umgicks flitigt med Arnfinns dotter Petra Palmström (1893-1979), och hennes kusin Rolf Tendrup Palmström (1893-1980).

Att släktkontakterna mellan svenska och norska släkten pågick ända till 1950-talet, är troligt. Den svensk-norska unionskrisen berörde inte alls de fina släktrelationerna.

Arnfinn Palmström har forskat vid landsarkivet i Goteborg, Krigsarkivet och Riksarkivet i Stockholm, Det verkar också som om Arnfinn vid olika perioder besökt Finland eller de Baltiska staterna. Det här senare är dock osäkert.

*

#1 Johan Mattsson Lange var född i Reval den 19 juni 1621 och dog i Stockholm den 1 januari 1686. Han adlades den 5 december 1674 under namnet Palmström. Han var gift två gånger, med 5 barn i sitt första äktenskap, och 6 i sitt andra.

Johan Palmström var anställd i Amiralitetet mer än 30 år, han blev: Anställd vid flottan ?

- Kompaniskrivare vid flottan 1647
- År 1647 till 1649 skrivare/sekreterare under viceamiralen Henrik Siöhielm, under dennes expedition till Wismar och Göteborg, bl a för att hindra kaperier utanför Göteborg /Se Sköldebrevet!/
/bilaga 1/
- Kanslist i Amiralitetskollegium 27 april 1650
- Notarie därstädes 30 september 1654
- Kommissarie 23 juli 1667
- Adlad 16 december 1674 - Sköldebrevet daterat 5 december 1674 Assessor vid Amiralitetet 24 maj 1675 /bilaga 1/
- Aviserad om indragen tjänst 11 februari 1676
- Avsked sannolikt under 1677
- Möjligen en tjänst vid Stockholms barnhus
- Johan upprättat sitt testamente 29 december 1679
- Död 1 januari 1686; begravd i Jakobs kyrka
- Bouppteckning efter Johan Palmström undertecknad 23 mars 1686

Det kan tankas, att Johan (Mattson) Lanh (=Palmström) gick i land i Göteborg i augusti 1648, med viceamiralen Henrik Sjöhielms flotta på 9 skepp. Han kan ha stannat i Göteborg under vintern, för att återvända till Stockholm under 1649. Johans förstfödda barn, sonen Johan föddes den 7 december 1648. Nästa barn, Reinhold döptes i oktober 1651.

År 1648 var vice amiral Siöhielm ännu inte adlad; han hette då Henrik Gerritsen. Johan Langh följde sannolikt med från Stockholm 1648 med Gerritsens flotta, med trupper på 10 skepp, till Greifwalderön.

*

Johans indragna tjänst gällde med utgången av år 1676, men på grund av det pågående kriget, meddelades det i ett kungligt brev, av den 2 januari 1677, att de två assessorerna Palmström och Fägerstierna, fick kvarstå tills vidare.

Johan Palmströms tjänst som assessor vid Amiralitetet motsvarar idag den lägsta amiralsgraden.

De kvarvarande noteringarna i Riksarkivet tecknar Johan som en pliktmedveten tjänsteman. Johans svarskrivelse, beträffande hans indragna tjänst, framstår för mig som skriven av en man med tyska som sitt ursprungliga modersmål. /bilaga/

Amiralen Lortentz Creutz relaterar vissa administrativa svårigheter med bl a båtsmän den 11 april 1676. Klockan 5 på eftermiddagen var hela kollegiet kallat till kungen . Sannolikt var assessor Johan Palmström då med, eftersom han var delvis ansvarig för sitt tidigare kommisariat.

Palmström fick i uppdrag den 14 april 1676 att gå runt till "höga herrar" för att förmå dem att utlåna sina privata jakter till örlogsflottan. "Följande skulle tullfrågas: Riksamiralen Gustaf Strenbock, rikskanslern Gustaf Baner, herr Gustaf Soop, salig herr Gripenhjelm och salig herr riksskattemästaren Bondes båda änkor". Resultatet blev mycket klen; att låna ut egendom eller pengar till Cronan var i det närmaste omöjligt att få igen. (Kurt Lundgren)

Det kan tänkas, att Johan Palmström, efter sitt avsked från Amiralitetet, har fått en ny syssla som förtroendeman för föräldralösa barn. Redan den 15 december 1676 kan Johan låna ut ett mycket stort belopp, 10.000 daler kopparmynt, till underståthållaren Jakob Clo. /bilaga/

Det är detta lån, vilket inte Jakob Clo - efter sin död 1700 - hans arvingar, varken kan eller vill betala tillbaka, som skapar juridiska processer ända fram till omkring 1710.

Även arvingarna efter Johan = barnen i första äktenskapet, stämmer Johans andra hustru - Christina Nilsson-Emporagria, gift Palmström, för att ha undanhållit arvet till förmån för sina barn med Johan.

Denna process är livskraftig ännu 1708, då Johan Palmströms son, Gustaf Palmström, skriver till domstolen i detta ärende.

Det är helt klart, att andra hustrun Christina verkligen undanhöll stora belopp, vilket även framgår av bouppteckningen efter dottern Maria Magdalena, den 13 april 1694, och hennes make, bagaråldermannen Anders Sohm, vilken avlidit den 10 januari detta år. Maria Magdalena död den 31 mars detta år, utan att efterlämna några barn. /bilaga 4/

* * *

Att Johan Palmström skulle ha skrivit sig till Hållerud i Nedre Ullerud, (enligt Elgenstierna), är säkerligen helt fel. Detta hänger säkert ihop med att Johans son; också han med namnet Johan Palmström (1648-1705) också han var officer i Amiralitetet; om än löjtnant. Det är sonen Johan som skriver sig till Hållerud. Johan Palmström, fadern, skrev sig säkerligen till Alby säteri, Solna socken, vilken gård han, för ett belöp 8.000 rd. sp., tillhandlat sig av Gustaf Persson Natt och Dag, den 2 augusti 1675; fasta 11 juni 1677 (bb) /bilaga 5/

Assessorn Johan Palmström ägde, vid tiden för sin död, bland annat: Enligt Westins arkiv 738, Uppsala, sidorna 381, 382:

Alby säteri, värde mellan 14.000 och 30.000 daler kopparmynt
Stenhus vid Trädgårdsgränden, osäkert värde, kanske 10.000 daler k.
Gård på Kungsbacken
Gård på Södermalm, vid Tullporten

Johan Palmström gift första gången, den 8 november 1646 i Jakobs församling i Stockholm, med #244 **Anna Wigen** (Wigen=Wiger?). Deras barn:

#302 **Johan**, född 1648 och död i Nedre Ullerud 1705, gift, två gånger.
#303 **Reinhold**, född 1651, vidare levnad okänd **)
#304 **Elisabet**, född 1653, död 1691, gift
#5 **Gustaf**, född 1656 och död i Husaby 1710, gift
#305 **Anna**, född 1659, död 1709?, gift två gånger

Johans andra äktenskap, ingånget den 17 oktober 1661, i Nikolai församling i Stockholm, med #245 **Christina Nilsdotter-Emporagria**. Deras barn:

#4 **Nils**, född 1662, död 1692, sannolikt ogift
#12 **Catharina**, född 1663 och död 1698, gift
#307 **Maria Magdalena**, född 1665, död 1694, gift
#308 **Christina**, född 1666, död 1695, gift
#309 **Carl**, född 1668, död sannolikt före 1694, sannolikt ogift
#310 **Helena**, född 1671, gift 1696, död?

**) Kanske levde Reinhold 1668, vid Carls dop,

Christina Nilsdotter Emporagria skrev sig efter adlandet, alltid som Christina Palmström. Hon gifte om sig, efter maken Johans död den 1 januari 1686, med krigshjälten, överstelöjtnanten # 547 **Didrik Tomasson von Eijsen**, sannolikt i slutet av november eller under december 1688. /bilaga 6/

Didrik von Eijsen noteras av Elgenstierna som tidigare ogift, men en jungfru Anna Catharina von Eijsen gifte sig med bokhållaren i Kungl Majts Ständers Banco, Jochum Björkegren, den 2 maj 1693. /bilaga 7/

* * *

Tabell 1

#302 **Johan Palmström**

Född i Stockholm den 7 december 1648, döpt den 3 januari 1649 i Jakobs församling i Stockholm. Död i Nedre Ullered den 27 december 1705, och begravd den 31 december i den "Rooska graven" i anslutning till dåvarande sockenkyrkan.

När den nya kyrkan byggdes i mitten av 1700-talet kom det gamla valvet att ligga inne i den nya kyrkan, där *hans epitafium* finns uppsatt på väggen. *Bild I*

Johan Palmström var löjtnant vid Amiralitetet; kallas stundom skeppskapten. Johan gifte sig på Hållerud med #311 Anna Maria Blanckenfjell den 9 januari 1681. Anna Maria kallas oftast Annicka, hon var född den 30 december 1645, sannolikt på gården Silboholm, i Sils socken, någon kilometer från Husaby.

Hon dog på Hollerud den 20 december 1716 och begravdes i den Rooska graven den 17 februari 1717.

Den "Rooska graven" kallas så efter jungfrun Anna Roos, som dött 20 maj 1688, och blev begravd här 25 juli. Anna Roos hade efterlämnat ett testamente, daterat den 13 juni 1679, i vilket bland andra hennes systerdotter Annicka Blanckenfjell fått vissa legat. I en skrivelse, i Lignells arkiv, till Göta hovrätt den 4 september 1688, överklagar Johan Palmström vissa delar. I sin inlaga skriver Johan: "...och min **nuvarande hustru** Annicka Blanckenfjell...".

Detta kan endast tolkas som att Johan varit gift en gång tidigare.

Annicka Blanckenfjells far var ryttmästaren #238 Lars Torstensson, adlad den 8 januari 1645 under namnet Blanckenfjell, nr 319. Han var född 1618, gjorde en lång tjänst i Europa under krigen, återvände hem till Silboholm sårad 1656, och dog den 22 september 1656, och begravdes den 7 november detta år på den lilla kyrkogården i Sil, där även han föräldrar - och måhända även hans farföräldrar - vilar, belägen något hundratal meter från säteriet.

Och med utsikt till Husaby kyrkas mäktiga dubbeltorn.

Lars Blanckenfjell köpte säteriet Silboholm 29 november 1645. Lars och hans fader Torsten Jonsson-Bligare var favoriserade av drottning Christina. Silboholm såldes den 7 oktober 1691, med 1692 års ränta, för att bli militieboställe. Som sådant kom Silboholm att i den adliga släktkretsen vara kvar till och från under någon tid.

Annicka Blanckenfjells mor var #241 Christina (=Catharina) Roos af Hjelmsäter. Hon var född, omkring 1620, och dog mycket kort tid efter sin make, 1657. Paret gifte den 18 mars 1645.

Eftersom Annickas syskon kommer att spela en stor roll, nämnes även dessa:

(#311 Anna Maria =Annicka, född 30 dec 1645, död 20 dec 1716)

#6 **Margareta**, född 1646(?), död på Essgårdet, begravd 15 dec 1723

#528 **Magnus**, född 1 maj 1648, död 11 maj 1690 i Sil

#527 **Catharina**, född 1649, död 19 juni 1723 på Hollerud, 74 år, 12 veckor och 3 dagar gammal.

#529 **Beata**, född i början av år 1651, död på Svenstorp 10 april 1699

De fem syskonen Blanckenfjells föräldrar dog tidigt och man har spekulerat i vem som tog hand om de omyndiga barnen. Deras mormoder på Blomberg i

Husaby, Carin Cruus av Edeby dog så sent som 27 november 1665, och syskonens farfar Torsten Bligare levde ännu i början av år 1673, men var död före våren 1674, enligt mantalsuppgifterna för Skaraborg.

* * *

#302 Johan Palmström och #311 Annicka Blanckenfjells barn:

#347 **En son**, död 1682, begravd 19 april 1682

#312 **Anna Maria**, döpt 26 september 1683, gift, död före 28 nov 1706, Gift med #526 Bengt Lilliestielke den 7 februari 1701 i Nedre Ullerud. Det är sannolikt, att Anna Maria fick ett barn; båda döda efter kort tid. Och att hon och barnet blev begravda i Kyrkas i *Hiertas grav* inne i kyrkan. Senare begravd på *kyrkogården i Kyrkas*. *Bild II*
Kanske Anna Maria blev begravd i det Rooska gravvalvet i Nedre Ulleruds kyrka; kyrkböckerna nämner inget.

Bengt Lilliestielke dopvittne i Nedre Ullerud 4 mars, 17 juli och augusti 1704. Även 1 april 1706.

#27 **Johan Reinhold**, döpt 9 december 1684, ogift, död vid Poltava, 28 juni 1709, som premierlöjtnant. Ägde mark och gård i Nedre Ullerud.
#313 **Lorentz=Lorenz**, född 1686. Det saknas upplysningar om honom, men han är med stor sannolikhet identisk med ingenjören Lorenz Lange, vilken går i den ryske tsarens tjänst i december 1712, och gör 6 eller 8 handelsresor mellan Sankt Petersburg/Moskva och Peking. Han blir omkring 1739 viceguvernör i Sibirien, och dog sannolikt i Irkutsk år 1752. Han skrev ständigt dagbok, resulterande i tre stora reseskildringar. Var sannolikt gift, hade sannolikt barn, kan tänkas än i denna dag ha efterkommande.

Det är mer än troligt, att det är just Lorenz Lange som inspirerat Jules Verne till boken "Tsarens kurir". Det vill säga:

Lorenz Palmström=Lorenz Lange=Michael Strogoff

Kanske skall nämnas, att #302 Johan Palmström döms på tingen av Kils häradsrätt, i oktober 1687 för *Enfalt Hoor* med #316 Marit Jönsdotter i Högberg. Den lilla flickan, som blev följd av kärlekshandeln, döptes i Nedre Ullerud den 3 juli 1687 till #315 Elin Jönsdotter. (Kils häradsrätt A:I a:4, sidan 297 Oktobertinget 1687)

För Johan Palmström var detta andra gången han dömdes för "Enfalt Hoor". Vem var Johan Palmströms första barn utom äktenskapet? Hon bör vara född mellan januari 1681 och juli 1687 i Nedre Ullerud, eller någon annan socken som sorterade under Kils häradsrätt. Kanske snarare 1685, eller 1686. Födelseregistren för Nedre Ullerud är mycket bristfälliga för C 1 tiden 1677 till 1694. Den 12 oktober 1685 föddes två flickor på en gård i Nedre Ullerud. Barnen var ej tvillingar, de döptes samma dag båda till Anna. Faderns namn har ej noterats.

Det skulle kunna vara ett av dessa barn, som var Johan Palmströms första barn utom äktenskapet = #548 **Anna Jönsdotter**.

Johan Palmström och hustrun Anna Maria=Annicka Blanckenfjell synes umgåtts med paret magister Sven Dahlman och Madam Sophia Risell, bl a som faddrar vid barndopet 23 oktober 1703 av Anna Maja. Även vid dopet av parets son Jonas, döpt den 25 januari 1705.

Dopvittnen den 11 december 1704 i Nedre Ullerud = hustrun Marit i Nolby och hustrun Margareta i Högberg.

Tabell 2

#303 **Reinhold Palmström**, var född år 1651. Om honom saknas vidare upplysningar.

Kanske dog han ung, kanske var han soldat. Kanske skall man söka honom under namnet: Jansson, Lange eller Palmström.

Namnet Reinhold dyker upp då och då i senare släkten.

Tabell 3

#304 **Elisabet Palmström**, döptes i Jakobs församling i Stockholm den 27 september 1653. Hon dog 1691. Elisabet gift 1674 med bancokommissarien #317 Erik Svensson Camén (=Caméen). Han var bror till justitieborgmästaren i Stockholm Daniel Camoenius, vilken adlades den 12 december 1687, under namnet Cameen, nr 1125.

Erik Cameen gifte om sig 20 januari 1693, med Anna Magnusdotter. Erik Cameen dog i Stockholm 15 april 1696.

Två barn i II giftet är kända: Britta, född 1694; Magnus, född 1695.

Elisabet Palmströms barn med Erik Cameen är bara delvis kända:

#318 **Johan**, född 1675, död ogift. Möjligen död före fadern.

#319 **Sara**, född 1676 (1677?). Gift Stockenberg, 8 barn noterade 1702-1716

#321 **Daniel**, född 1685, död 1735, ogift. "Värmlands nation i Uppsala" meddelar, att Daniel var notarie i v. Auktionskammaren i Stockholm, och dog 1721. Själaringning 24 februari.

Det är rimligt, att antaga, att det fanns flera barn

Släkten Cameen - Camoenius är från Värmland. "Prästsläkt"

Beträffande Elgenstiernas noteringar om Cameen, är dessa mycket knapphändiga. Svenskt Biografiskt lexikon ger upplysningar.

Tabell 4

#5 **Gustaf Palmström**, döptes i Jakobs församling i Stockholm den 27 januari 1656. Han dog om aftonen den 6 december 1710 på Blombergs säteri, Husaby socken. Han gifte sig 1678 med #6 Margareta Blanckenfjell, som var född 1646/7 på Silboholm, i Sils socken, och begravdes den 15 december 1723. Hon hade bott hos sin son #15 Lars Palmström, på säteriet Essgårdet i Husaby, vid tiden för sin död. Gustaf Palmström ägde vid tiden för sin död halva Blomberg och hela Essgårdet.

Margaretas far var #238 Lars Torstensson Blanckenfjell. Lars och hans far Torsten Jonsson Bligare har rötter i Dalsland, Örs pastorat. Men Lars var troligen född i Sils socken. Vid tiden för Lars födelse bodde sannolikt även hans

farföräldrar, Joen Torstensson och Sigrid Svendsdotter Stålhandske, i Sil. De är begravda där. Lars Blanckenfjells mor, Carin Larsdotter blev begravd i sonens grav, men flyttades senare till annan gravplats.

Torsten Bligare och sönerna Lars och Joen Blanckenfjell var mycket favoriserade av drottning Christina.

Margaretas mor var #241 Christina (=Catharina?) Roos af Hjelmsäter, vars far Måns Axelsson Roos var född 1590 på Essgårdet.

Gustaf Palmström hade 1684 inköpt gården Rud på Hammarön i Värmland. På hösttinget den 29-30 oktober 1684 sökte han lagfart för Rud, första uppbudet. Han sökte därefter sätesfrihet för denna gård, vilket emellertid inte beviljades. Den 20 mars 1687 arrenderade Gustaf ut halvparten av "Frälsehemmanet Ruudh" till befallningsmannen Nils Swensson Een, enligt kontrakt, dagtecknat i Karlstad. Här noteras även, att bonden Erick bliver kvar vid sitt "Halfua bruuk". Gustaf ägde fler gårdar i Värmland, i Nedre Ullerud t ex gården Nohlsjö, där Gustafs äldre bror Johan "under Brittmässetid" gjort pigan Marit Jönsdotter med barn. Som Johan själv säger vid tinget i Kil: *"...efter han i drycksmål Kifwitz medh henne, som han mins uthi drängestugan, dher gierningen skedde, ..."*

Det är helt klart, att bröderna Gustaf och Johan har levat nära varandra i sämja, i synnerhet som deras hustrur var två systrar. Från vilka brödernas välstånd säkerligen härstammade.

Gustaf Palmström och hans hustru skänker den präktiga volymen till Husaby kyrka, vilken kommer att bli den första kyrkboken (=Husaby c: 1), och vilken ännu finns kvar vid Göteborgs landsarkiv, med Gustafs gåvodevis på latin.

Gustaf Palmströms karriär var soldatens. Han blev kornett 1676 vid Rikskanslerns livkompani till häst (=Ulfsparres skvadron), löjtnant där samma år. Senare löjtnant vid Västgöta kavalleriregementes fördubblingsskvadron.

Gustaf Palmström deltog i "Danska kriget" 1676 till 1678. Troligen deltog han i slaget vid Halmstad 1676, Lund 1676 och Landskrona 1677.

Gustaf Palmström finns i Halland, eller Skåne, år 1678. Gustafs far, Johan Palmström, hade uppmanat sonen att representera släkten vid riksdagen i Halmstad (3 februari- 22 mars 1678). Antingen hade Gustaf inte fått brevet, eller hade han av andra orsaker inte deltagit i riksdagsarbetet. Fadern fick senare en reprimand för uteblivandet.

Vid tiden för det stora nordiska kriget, utsågs Gustaf Palmström, tillsammans med många i hans umgängeskrets, den 6 september 1700 till ryttmästare. Han lämnade sin tjänst på grund av ålderdomssvaghet den 28 mars 1703.

Barnen, enligt Gustafs och Margaretas testamente av den 31 juli 1707, var två:

#7 **Elisabet**, född omkring 1679, död 1738, gift två gånger. /tabell 20/

#15 **Lars**, född omkring 1681, sannolikt död genom självmord, begravd "i tysthet" i Husaby den 22 januari 1735. Gift. /tabell 30/

Tabell 5

#305 **Anna Palmström**, döpt i Jakobs församling i Stockholm, den 2 februari 1659, död?

Hon var gift första gången efter 23 mars 1686, men före 3 juli 1690, med #323 Olaus Johansson Salanus, faktor vid Norrtälje bruk i dennes andra gifte.

Anna Palmström gift andra gången med kyrkoherden i Norrtälje, #26 Lars Hedsin, död 2 maj 1709. Han hade varit gift tidigare.

Några barn till Anna har inte noterats, men kanske fanns.

Det finns noteringar att en Anna Palmström skulle ha studerat vid universitetet i Uppsala (!). Hon skulle ha representerat Småland (?).

Vid den trakten där Anna Palmström bodde som gift, kommer hennes äldre bror Gustaf att redovisa sig som ägare till en gård "*uti Uppland, Hagunda häradt, Åker Socken och Biörcks by beläget*", enligt ett kompletterande testamente från #5 Gustaf Palmström och hustrun #6 Margareta Blankenfiell, daterat Blomberg den 25 november 1710. Åkers socken sannolikt = Västeråker i S. Hagunda kommun, efter 1 januari 1967 i Uppsala.

Man kan kanske förmoda, att Anna dött 1709 eller 1710, utan att efterlämna några barn.

Tabell 6

#4 **Nils Palmström**, född den 22 juni 1662, döpt 27 juni, i Jakobs församling i Stockholm. Han var bokhållare i Reduktionskollegium och dog, sannolikt ogift, i Stockholm kort tid före den 17 mars 1692, vilket datum det själaringdes för honom i Jakobs kyrka.

Tabell 7

#12 **Catharina Palmström**, döpt den 19 december 1663 i Jakobs församling i Stockholm. Död den 12 augusti 1698, och begravd i Jakobs kyrka. Gift 29 november 1685, efter lysning i Solna, med sekreteraren i Kungliga kansliet, #324 Tomas Hiep. Han var född i Stockholm 1660, döptes 21 december 1660, och dog genom drunkning i Skönbrunnsviken, Stockholm, den 26 december 1696. Tomas Hiep var inskriven vid universitetet i Uppsala år 1675. Inskriften vid universitetet i Leipzig 1680, Anställd vid Kungliga kansliet i Stockholm 1685 som kanslist.

Makarna Palmström-Hiep ägde ett stenhus vid S:t Jacobs kyrkogata.

Barn:

#530 **Johan**, född 1686, döpt i Jakob 24 november. Officer; död ogift i juni 1718

#531 **Thomas**, född 1687, döpt i Jakob 31 december Levde 22/9 1698

#532 **Carl**, född 1689, döpt i Nikolai 20 augusti. Död före "

#533 **Carl Gustaf**, född 1691, döpt i Jakob 4 augusti. Död före "

#533 **Gustaf**, född 1694, döpt i Jakob 7 september. Officer, gift, död sannolikt mellan 1724 och 1731

#534 **Carl Didrich**, född postumt 1696, döpt i Jakob 4 april, död ung.

Tabell 8

#307 **Maria Magdalena Palmström**, döpt den 14 mars 1665 i Jakob. Död 31 mars 1694. Gift 7 november 1692 med bagaråldermannen i Stockholm, #325 Anders Sohm, i dennes andra gifte. Han hade tidigare varit gift 1666, med Maria Techelien. Anders noteras som barnlös.

Anders Sohm död den 10 januari 1694, kort tid före makan.

Tabell 9

#308 **Christina Palmström**, döpt den 20 juli 1666 i Jakob. Död 1695. Gift före 13 april 1694 med stadskaptenen #326 Gabriel Hansson Söderman, i hans första gifte. Gabriel Söderman blev omgift tre gånger. Med Catharina Weidling, Maria Johansdotter Lund och Margareta Bejsner.

Tabell 10

#309 **Carl Palmström**, döpt den 28 mars 1668 i Jakobs församling i Stockholm. Sannolikt död före 13 april 1694.

Tabell 11

#310 **Helena Palmström**, döpt den 12 oktober 1671 i Jakob. Gift den 19 juli 1696 med bokhållaren #327 Daniel Thorsberg. Sannolikt barn.

* * *

Johan (Matsson) Langes andra hustru heter som ogift #245 Christina Nilsson. Hon kallas också Christina Nilsson Emporagria (släktnamnet). Som gift, efter makens adlande, kallar hon sig alltid Christina Palmström. Efter maken Johan Langes = Palmströms död, gifter hon om sig med #547 Didrich von Eisen, sannolikt i november eller december 1688.

Christinas far är rådmannen #550 Nils Nilsson Emporagrius (1607-1681). Det är han som givit namnet till Rådmanngatan i Stockholm.

Han var också tidvis, t ex 1652 och 1653, inspektör för barnhuset i Stockholm. Han gjorde också affärer med Danvikens hospital.

Det har spekulerats i, att han adlades den 6 september 1651, men ej tog introduktion.

Christinas mor var #551 Elisabet Amundsdotter, dotter till kyrkoherden Amund Beronius.

Christinas föräldrar gifta i Sankt Nikolai i Stockholm den 25 juli 1633.

Nils Nilsson sannolikt omgift den 7 januari 1644 med jungfrun Margareta Gudmundsdotter, i Nikolai kyrka i Stockholm

Christina Palmström framstår som en stark kvinna. Av hennes skrivelser beträffande de två stora processer, vilka förmodligen kom att fördystra hennes återstående levnad - hon dog den 30 september 1710, framgår, att hon behärskar det svenska skriftspråket utmärkt.

Till och med en skrivelse från den 27 september 1697 har en förhållandevis modern stavning, samt delvis en modern interpunktion, från Christinas hand. Christina har en mycket kyrklig bakgrund; hennes farbror är den på sin tid synnerligen stridbare och framstående biskopen Erik Emporagrius. Christina är också kusin till Israel Kolmodin, biskopen i Visby.

Två hennes bröder är rådmännen Israel - död 1710, assistent i Justitiekollegiet, och Abel (1643-1693). Den senares söner råkar illa ut i Ryssland under Karl XII:s krig.

Den **första processen** kommer från ett lån på 10.000 daler kopparmynt, vilka #1 Johan Palmström, den 15 december 1676, lånar ut till underståthållaren Jakob Clo (1621-1700). Säkerheten består först av en inteckning i Jakob Clos ärvda stenhus på Brunkeberg. Sedan inteckningen bytts mot säkerhet i "assignater", uppstår mångåriga juridiska strider.

Lånet uppgår den 5 september 1700, med 8 % ränta, till 16.240 daler kopparmynt. Orsaken till att Jakob Clo inte kan betala tillbaka, är att söka i det faktum, att han inte fått utbetalt sin inestående lön från "Kungl. Majjt. och Cronan". Ett belopp som är avsevärt mycket större än skulden till Johan Palmström. Jakob Clo har inestående lön att fordra 9.637 daler silvermynt, vilket motsvarar 28.911 daler kopparmynt.

Jakob Clos hustru, Catarina Björnkrou (död 1678), var syster till Maria, (född 1655 och död 1696), vilken blev 1670 gift med lagmannen Erik Emporagrius. Släkten Björnkrou hette innan adlandet år 1646, Mylonius, och var genom gifte släkt med Salanus.

Anna Palmströms make Olof Johansson Salanus kusin Jonas Salanus gift med Anna Christina Mylonia.

Det fanns alltså i processerna ett släktsförhållande mellan Jakob Clo, Christina Nilsson Emporagria och Anna Palmström.

Den **andra processen** kommer från bouppteckningen i mars 1686, efter #1 Johan Palmström, vilken avlidit den 1 januari 1686. Barnen i Johans första äktenskap överklagar bouppteckningen, eftersom änkan #245 Christina Palmström gynnat sina egna barn.

Ett formellt fel har begåtts vid bouppteckningen, där Johans dotter #305 Anna Palmström, född 1659, har deltagit omyndig och utan god man. Detta är ett av skälen till underkännande av bouppteckningen. Det andra skälet är falska värderingar över, bl a Johans sätesgård Ahlby gård i Botkyrka.

Det påpekas från Christinas sida, att bouppteckningen är preskriberad. Svaret blir, att falsk bouppteckning aldrig kan bli preskriberad.

Uppenbarligen har änkan Christina fått betala tillbaka ett stort belopp till Anna, vilken kort efter faderns död blir gift med Olof Salanus, vilken kommer att företräda henne i det fortsatta processandet.

Johan Palmströms son, ryttmästaren #5 Gustaf Palmström, överklagar inventarieförteckningen ännu den 23 maj 1708. Han är vid denna tiden sjuk. Han nämner, att hans två barn inte kan komma till Stockholm på grund av pågående krig. Dessutom

påpekar Gustaf, att han är arvsberättigad efter två av sina halvsyskon, #4 Nils och #307 Maria Palmström, vilka ej efterlämnat några bröstarvingar, Maria Palmström = Maria Magdalena Palmströms bouppteckning, av den 13 april 1694, omfattar en kvarlåtenskap av 16.139 daler (k eller s?), där änkan Christina tog hälften, 8.069 daler, och hennes tre döttrar Fru Catharina Palmström, fru Christina Palmström och jungfru Helena Palmström, fick 2.689 daler vardera.

Änkan Christina Palmström, senare omgift von Eijzen, fick leva med dessa processer till sin död.

Men jag (Rolf Nummelin) kan inte undgå, att tycka synd om denna arma kvinna. När hon lämnar jordelivet i september 1710, har hon förlorat, förutom sina två makar, fem av sina sex barn (kanske även det sjätte), flertalet av sina barnbarn och även mågar.

* * *

Som ett litet memento till #1 Johan Palmström och #245 Christina Nilsdotter Emporagria vill jag (Rolf Nummelin) nämna en uppsats i Karolinska Förbundets årsbok 1986, av Carl-Fredrik Corin: *Excessen vid barnhuset*.

Här skildras ett attentat, i fyllan och villan, mot kungen Karl XI, den 9 maj 1681, på Drottninggatan i Stockholm. En fransman Daniel Briqvét synes vara den ende i ett sällskap på 10 personer som med sin värja försöker sticka kungen. I den berusade skaran ingår Sigert Emporagrius, Christina Palmströms kusin. Sigert har goda bekantskaper på Stockholms barnhus, som ligger alldeles intill.

Tabell 20

#7 **Anna Elisabet Palmström**, var född sannolikt 1679, okänt var, men sannolikt i Västergötland, inte långt från Husaby. Hon dog på säteriet Gunnehaga Mellangård, även kallat Rosenhaga, i Götlunda socken, den 21 november 1738. (möjligen är detta begravningsdatum).

Anna Elisabet gift första gången den 28 december 1705, på Blombergs säteri, Husaby, med ryttmästaren vid Skånska tremänningskavalleriregementet, #8 Lennart Lindeström (1670-1718). Deras barn är delvis okända:

#10 **Anna Beata Lindeström**, född på Blomberg den 19 augusti 1706, död den 4 februari 1764, på Bossgården i Häggum, gift den 28 oktober 1724 med #349 Bengt Udd, många barn. /tabell 21/

#350 **Jonas?**, vistas i Vadensjö socken 1741; har möjligen studerat i Lund. Flera barn? Enligt brev från Lennart Lindeström 1713, i anslutning till hans avsked den 27 januari 1713 från Skånska ståndsdragonregementet.

Det Lindeströmska vapnet i Grevbäcks kyrka

Bild III

"Lennart Lindeström fick fasta på Siggegården år 1712, han dog 1718, gift med Elisabet Palmström. Hon ägde gården 1720 och 1724. Lennart L. Ägde Sörberga år 1718; brodern 1720. Lennart L. Hade del i Knäpplan i Grebäck"

Anna Elisabet gift andra gången den 13 mars 1719, även denna gång på Blombergs säteri, med kaptenen #9 Peter Ahling, född 30 januari 1678, död den 15 maj 1729, på Rosenhaga (kan vara begravningsdatum). Några barn i andra äktenskapet är ej noterade.

Peter Ahling tillhörde Västgöta tremänningsregementet till fot. I november 1719 förlades regementet, jämte flera andra förband, till Göteborg och blev Garnisonsregementet i Göteborg. Peter Ahling fick avsked 3 september 1720.

Peter Ahling har tidigare varit gift med en Udd.

Settergrens "Släktbok", kopia på GLA, nämner, att Peter Aling var född 30 april 1678, och "*Barnen dogo i ungdomen*". Anna Elisabet Palmström kallas fröken, bosatt på Essgårdet. (Anna Elisabet var änka!) Peter Alings föräldrar nämnes:

Fadern: Kyrkoherden Håkan Aling (1650-1728), gift 1674 med

Modern: Beata Alén(ius), kyrkoherdedotter.

Det synes, som om efter bröllopet 1719, Anna Elisabet Palmström och Peter Ahling levte återstoden av sina liv på Rosenhaga säteri.

Vid tiden för Anna Elisabets död bor på någon kilometers avstånd, på Stora Herregårdens säteri, i Flistad socken, inspektoren #19 Carl Johan Palmström (1702 - 1767), och dennes familj; bl a hustrun Anna Catharina Myrin, från Myreberg i Locketorps socken. /tabell 40/

Tabell 21

#10 **Anna Beata Lindeström**, född den 18 augusti 1706, och död på Bossgården i Häggum, den 4 februari 1764. Gift den 28 oktober 1724, med löjtnanten #349 Bengt Udd, född 1796 eller 1697, och död, av "blodstörtning", i Skövde den 18 mars 1781. Bengt Udd korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1716. Löjtnants avsked 13 juni 1741. Anna Beata tog över Gunnehaga Mellangården efter modern Anna Elisabet Palmströms död 1738. Familjen bodde där ännu 1754.

Deras barn:

#535 **Anders**, född 9 juni 1725, död spä

#536 **Magnus**, född 8 november 1730, gift 1766 på Bossgården, med #537 Christina Maria Ahlefeldt /tabell 22/

#538 **Carl**, född 12 mars 1733, gift 28 september 1766 på Bossgården, med sin blivande svägerskas syster, #539 Margareta Ahlefeldt. /tabell 23/

#540 **Okänt namn**, begravd den 26 oktober 1737 i Götlunda

#541 **Charlotta**, född 26 april 1739

#542 **Johan**, född 1743

#543 **Anna Lisa**, född ca 1745, död 3 februari 1752 i Götlunda

#544 **Friedrich**, född 7 mars 1748 på Rosenhaga, död 17 februari 1752.

#545 **Margareta**, född 17 oktober 1751, död 19 februari 1752, Götlunda

Flera barn ?

Tabell 22

#536 **Magnus Udd**, född 8 november 1730, död Sergeant vid

Gift 28 september 1766 på Björsgården (=Bossgården) i Häggum, med #537 Christina Maria Ahlefeldt, syster till broderns hustru, född 4 mars 1747, på Bryne i Hjärpas socken. Vid vigseln: "ingen morgongåva låfvades".

Magnus Udd tog tidigt avsked från sitt regemente. Han flyttade in från Flistad till släktgården Bossgården, i Häggum, år 1772. Magnus flyttade till Norra Fågelås i mars år 1774. Hustrun finns också inflyttad, men inga barn är noterade. Till Fågelås inflyttar i oktober 1774 även Charlotta Udd, med make Lars Boselius. Om dessa Uddar är släkt är obekant. Men i Hjo, som ligger strax norr om Fågelås, vistas flera släktingar till Magnus Udd till och från, t ex brodern Carl och svägerskan Margareta, under år 1787.

Möjligen flyttade Magnus Udd till Fröjered i mars 1775.

Magnus och hustrun Christina Maria redovisas i Vinköls socken (A1:1, sidan 66), på Stora Solberga. Noteras ha flyttat till Lidköping i april 1780.

I Vinköl, på Stora Nolgarden, finns också Christina Marias yngre syster, Märta Beata Ahlefeldt, gift med sergeanten Constantin von Zweigbergk.

Skövde stad AI:3, sidan 677, meddelar, att Magnus och hustrun flyttat till Vinköl 1781. Sannolikt efter faderns död i Skövde.

Norra Fågelås avsåkt förgäves för åren 1774 till 1780 efter barn till Magnus Udd.

Tabell 23

#538 **Carl Udd**, född 12 mars 1733, död på Lillegården i Marum den 21 februari 1793; begravd den 3 mars. Sergeant vid Västgöta-Dals regemente.

Gift 28 september 1766 på Björsgården i Häggum, med #539 Margareta Ahlefeldt, född 31 mars 1748 på Bryne och död som änka i Skövde den 22 maj 1810.

Vid vigseln: "50 plåtar Morgongåva".

Carl Udd tog tidigt avsked från sitt regemente. Han bodde med sin familj på Bossgården 1770, hade 1775 flyttat till Brännebacken, i Häggum. Carl och Margareta tager nattvarden den 29 januari 1775. Flyttade till Linnarstorp i Fröjered. Sergeanten Carl Udd flyttar år 1788 från Fröjered till Forshem. Och därifrån år 1792 till Marum.

Under tiden på Bossgården 1767, noteras Margaretas yngsta syster, välborna Johanna Ahlefeldt, född 1754, som inneboende.

Barn: #552 **Anna Lisa**, född 1767, död något år gammal.

#553 **Carolina Margareta**, född 1768

#567 **Carl Magnus**, född 1770, död späd.

#554 **Carl Magnus**, född 1772 på Bossgården. Militär 1788 vid Skaraborgs regemente. Löjtnant 1803 vid Dalregementet. Krigsfånge 1811 i Norge. Åren 1796-1798 kommenderad på arbete med Trollhätte kanal. Gift?

#555 **Sigrid Maria**, född 19 april 1776, i Fröjered. Bor 1793 i Händene, Åkedals rote, Horshaga säteri. Därifrån 13 maj 1795 till Lidköping.

AIA, sidan 1 - Gamla staden, första roten

#556 **Johanna**, född 26 juli 1784 på Lemmagården, Fröjered. Gift med järnhandlare Jan P Öhrgren, vilken dog av lungsot, 43 år, 3 månader och 19 dagar gammal, den 29 januari 1831, i Skövde. Johanna Udd dog som änka, 64 år, 3 månader och 23 dagar gammal, den 10 november 1848.

Barn: (sannolikt ej komplett)

#558 **Magnus**, född 19 augusti 1808, död 10 augusti 1811

#559 **Anna Caisa**, född 1811 i Wing

#560 **Maria Sofia**, född 1815 i Skövde, död 28 januari 1816

#561 **Anna Britta**, född i Skövde 10 oktober 1817, död 3 mars 1818

#562 **Carl Gustaf**, född i Skövde 16 december 1818, flyttat till Eskilstuna 1844

#563 **Jean Petter**, född i Skövde 3 augusti 1821, död 19 januari 1823

#564 **Otto**, född i Fröjered 16 mars 1823

#565 **Maria Lovisa**, född 31 januari 1827, död i kikhosta 1827

Bröderna Carl Gustaf och Otto har sannolikt 1841 råkat ut för någon form av tingsrättsdom.

#566 **Johannes**, född och döpt 19 juni 1787 i Hjo? (Hjo stadsf. c:3 -1782-1810)

Dv=Änkan Annika Wikström, Hustrun Anna Maria Svendsdotter, Borg (?)- och Krukmakare And. Lindqvist, (tull)Besökare Anders Ringström (född 1740, flyttat till Lidköping 1792)

Vid tiden för Carl Udds död i Marum 1793, bor de fyra sistfödda barnen hemma.

* * *

Skövde stad AI:5 och 6

Caisa Udd, född 11 augusti 1790, i Götene, kallas syster till Johanna Udd. Till Skövde 1811, ny vistelseort 1812, till Göteborg år 1813.

Skövde stad: Caisa Udd, född 11 augusti 1790. "Fattighjon från stadens slut", "död och begravd i Skara".

Tabell 30

#15 **Lars Palmström**, född sannolikt 1681, och död på Essgårdet, troligen genom självmord. Begravd "i tysthet" i Husaby kyrka den 22 januari 1735.

Lars inskrevs måndagen den 18 november 1689 i Skara skola, tillsammans med sina släktingar Svante och Johan Uggla och Harald Kafle. Några månader tidigare hade också släktingarna Johan Sturck och Erik och Gustaf Soop inskrivits.

Ynglingarna studerade något eller några år vid denna skola. Ofta ledde dessa studier till en militär karriär.

Lars Palmström inskrevs vid Uppsala universitet den 17 februari 1698.

Lars anställdes som korpral vid Västgöta kavalleriregemente i mars/april 1700. Han blev tredje korpral vid Södra Wadsbo kompani, under ryttmästaren Jean de Laval.

Lars Palmström efterträdde korpralen Hendrich Hagedon, vilken avlidit den 28 juli 1699, efterlämnande hustrun Annicka Palm och sex barn. Rusthallaren var Annickas bror Magnus Palm.

Det får betraktas som helt säkert, att Lars Palmström inte bara tog över soldattorpet, utan även änkan Annicka, vilken omedelbart efter Lars tillträde i mars 1700, blev i välsignat tillstånd.

#248 Annicka Palm ingår äktenskap med bonden #352 Sven Larsson när hon är i åttonde månaden och får sonen #353 Henrik Ulrik "fjärde dag jul" 1700.

Äktenskapet är att anse som ett skenäktenskap. Senare får Annicka sonen #19 Johan, även kallad Carl Johan. Han är född den 29 september 1702 /tabell 40/ Lars Palmström befordras till kornett den 25 september 1703 vid Västgöta kavalleriregemente. Befordringsgången är inte speciellt snabb, men kan kanske förklaras av att Lars regemente ligger i beredskap i Sverige.

Det Stora Nordiska kriget (1700-1721) utbryter i mars år 1700, genom att August av Sachsen-Polen angriper Livland.

Fredrik IV av Danmark bryter in i Holstein-Gottorp, och inleder belägringen av Tönningen den 21 april år 1700.

Västgöta kavalleriregemente deltog i en landstigning på Själland år 1700, men var i Danmark blott 14 dagar. Därefter låg regementet i beredskap i Sverige under Lars Palmströms tid; de kommande 9 åren. Regementet deltog senare, år 1710, i slaget vid Helsingborg, och även senare 1712 vid Gadebusch.

När Lars år 1708 mönstras nämnes hans gårdar:

Wättele härad, Lerums socken, Torp södra = Södertorp

Vedens härad, Frista socken, Gunnagården

Vedens härad, Tarpa socken (=Borås), Giässagården

Vedens härad, Sandhults socken, Erich i Hedareds

Kullings härad, Alingsås socken, Massebo

Gårdarna värderas till 120 daler silvermynt, inklusive ett kontantbelopp av 1 daler, 22 ören och 23 och 4/5 penningar. Lars har också rätt till tre hästar.

Det antecknades också, att Lars bor inom kompaniet på Torp Södergård, mitt inne i centrum av dagens Lerum. Lars disponerar även fiskevatten i sjön Aspen. Och Lars har utsikt mot säteriet Aspenäs, vilket ligger på 2 km avstånd.

Lars Palmström gift den 5 juni 1707 på Aspenäs med #16 Anna Catharina Lillie af Aspenäs, född 1689, och död på Essgårdet i Husaby, begravd den 13 mars 1731. Hennes far var #355 Mauriz Lillie af Aspenäs och modern #356

Margareta Sidonia Bildt. Anna Catharinas, som förmodligen även är döpt till Elisabet, eftersom hon som dopvittne stundom kallas Lisa Lillje, mor var dotter till #568 Jens Danielsson Bildt och #569 Anna Elisabet von Ascheberg, syster till Rutger von Ascheberg.

Jens Danielsson var son till Daniel Knutsson Bildt, som ägde Stora Wrem i Kville och Karöd i Myckleby, och var gift med Dorotea Bielke som år 1650 påbörjade bygget "*trevånings stenhuset*" på Stora Wrem. Detta stenhus, vars byggande i det närmaste ruinerade Dorothe Bielke. Och vilket hus revs under Arvid Virgins tid; kanske som ett resultat av bristande underhåll. Eller kanske som en följd av den mycket kraftiga jordbävningen den 22 december 1759. Enligt en lokal tradition hade säteriet skadats av eldsvåda. *Bild IV*

Mönstring vid Västgöta kavalleriregemente, den 1 augusti 1710, och några dagar framåt. Chef: Generalmajor Lars Hierta

Elfsborgs kompani: Kompanichef ryttmästare Zachris Elfving, löjtnant Tore Unge, kornett Lars Palmström. Mönstringen, beträffande Lars Palmström:

"För sin bräkeligheet skull ut/ nästl. Decemb: Månadh fådtsion från Regementet, tilförne quartermästare i 3 ahr, och dermehrf af Eno Kongl. Senaten Fullmacht af d. 16 Decemb: ... (=1703) avancerat till Cornet"

"Praesenterat 2 handhästar, 4 klippare och 2 drängar"

Mönstringen den 19 och 20 februari 1712 vid Elfsborgs kompani, nämner inte Lars Palmström. Ett nytt kompaniledningssystem har införts:

Chef: Ryttmästare Carl Fredrik Hård

Secundrm: Joen Hamilton (snart nog major vid annat regemente)

Premierlöjtnant: Tore Unge

Secundlt: Joen Tornberg

Cornett: Pehr Gyllenswerd

* * *

Lars Palmströms karriär som officer stagnerade och han begärde avsked, och lämnade det militära i december 1709. Det är inte otänkbart, att hans leverne, med barn utom äktenskapet, kan ha påverkat en befordran negativt. Lars far, #5 Gustaf Palmström, är vid denna tiden sjuk och behöver hjälp på Blomberg och Essgårdet. Lars mor #6 Margareta Blanckenfjell ägde mark också i Nedre Ullerud. Lars kusin #27 Johan Reinhold dog vid Poltava, och dennes bror #313 Lorenz Palmström är försvunnen, sannolikt i Ukraina. Och brödernas mor; #311 Annicka Blankenfjell behöver hjälp med sina gårdar.

Lars Palmström med familj kommer att verka i Nedre Ullerud omkring åren 1711 till 1723, för att sedan återvända till Blomberg och Essgårdet, där Lars slutar sina dagar.

Lars Palmström och Anna Catharina Lillies barn:

#572 **Gustaf**, född 1708?, lever ännu den 11 november 1714 /tabell 31/

#17 **Mauritz**, född 1710, kanske i slutet av 1709, sannolikt på Södertorp i Lerum. Furir /tabell 32/

#20 **Anna Margareta**, född 2 augusti 1712 i Nedre Ullerud /tabell 33/

#18 **Johan Reinhold**, född 19 februari 1714 i Nedre Ullerud, död 16 mars detta år /tabell 34/

#359 **Johan**, född 28 augusti 1715 i Nedre Ullerud /tabell 35/

#21 **Lars**, född 10 december 1719 i Nedre Ullerud /tabell 36/

#22 **Catharina**, född 4 maj 1721, på Nordsjö, Nedre Ullerud, död som barn /tabell 37/

#360 **Catharina**, döpt 12 februari 1724 på Blomberg /tabell 38/

#23 **Charlotta**, döpt 17 juni 1726 på Blomberg /tabell 39/

Efter Lars Palmströms avskedstagande från det militära, blir hans titel framgent kornett. Idag hade titeln kornett på en femtio års man nog inte varit något att yvas över, kanske såg man annorlunda på saken på 1700-talet.

Lars lever ett tämligen bekvämt liv som godsägare; är ofta dopvittne och har sina tvister om ägor. Han synes vara välbeställd, men blir delvis arvlös beträffande hustruns arvslott. Anna Catharinas far, #355 Mauritz Lillie, dog i fängelse i Moskva 1710. Hennes mor #356 Margareta Sidonia Bildt, dog kort tid

därefter. Kanske redan 1711. Modern hade stora svårigheter att sköta Aspenäs. Mauritz yngre syster Catharina Christina Lillie (1662-1729), blev den kraftfulla förvaltaren av Aspenäs. I bouppteckningen från april 1730 nämnes, att "Catharina" fått en åttondel av försäljningsvärdet =1.317 daler av Aspenäs. Catharina Cristina Lillie nämner inte #16 Anna Catharina i sina testamenten, men väl hennes syskon. Det har förmodats bero på att Lars Palmström har stämt sin svärmoder på 1.000 daler, vilket var en testamentsgåva till den äldre brodern Johan Benedict och Anna Catharina från deras mormoder Elisabet Ascheberg. Dessa pengar hade förskingrats av Mauritz Lillie, vilken var en god fortifikationsofficer, men uppenbarligen inte klarade av det mera jordnära arbetet med Aspenäs säteri. Han tvingades taga stora lån.

Tabell 31

#572 **Gustaf Palmström**, född sannolikt år 1708, antingen på Lars gård Torp Södra, eller Aspenäs. #311 Anna Blanckenfjell upprättar ett gåvobrev, på Hollerud, den 11 november 1714 till "Min Lilla Gustaff Palmström" att denne skall under hennes livstid uppbära skatten årligen av Rangtorp. Ytterligare spår saknas efter Gustaf. Med Rangtorp åsyftas sannolikt gården väster om Blombergs säteri i Husaby.

Tabell 32

#17 **Mauritz Palmström**, född 1710 (1709?). Möjligen på Aspenäs; kanske på Torp Södra i Lerum. Furiren Mauritz Palmström gift den 22 mars 1737 med änkan #357 Anna Catharina Ljung (1700-1763), vilken tidigare varit gift med artillerilöjtnanten #573 Daniel Eketrä (1690-1733) och med honom hade tre pojkar. Några gemensamma barn till Mauritz och hustrun Anna Catharina redovisas ej. Mauritz begravdes den 8 januari 1738 på Gustavi kyrkogård i Göteborg. Mauritz styvbarn:

Lorentz Magnus Eketrä, född i Göteborg 11 juni 1723, begravd där 3 januari 1742, 18 år gammal. Lärfyrvverkare.

Peter Anders Eketrä, född i Göteborg, 3 maj 1726, begravd där 27 februari 1743, 1 (?) år gammal. Hantlangare.

Johan Gustaf Eketrä, född i Göteborg 27 april 1729. Död som kapten på Pilegarden i Lundby socken; nuvarande Göteborg, 31 januari 1807. Gift 1767 med Catharina Märta Stålhandske (1746-1815).

Riksarkivet har en skrivelse beträffande Mauritz Palmström, daterad i Karlskrona den 18 mars 1731. Mauritz kallas furir och har rannsakats för någon förseelse.

Mauritz Palmström tjänstgjorde vid Garnisonsregementet i Göteborg från februari/mars 1728 till sin död.

Han mönstras den 29 oktober 1728 på "majorens kompani", vars chef är överste Aminoff. Mauritz finns på femte korpralskapet, nummer 50, senare nr 69.

Mönstringsrullan skriver vidare "Hwilken blev Rustmästare 20 april 1728".

"Fouriren Mauritz Palmström, 18 år gammal, 3/4 års tjänstetid"

Man kan följa Mauritz Palmström genom mönstringarna 1729, 1732, 1735, 1736 och 5 oktober 1737. Vid mönstringen 28 november 1738 noteras, att Mauritz Palmström har ersatts i juli 1738 av Petter Reuterberg.

Mauritz har tjänstgjort bl a på fästningarna i Marstrand och Bohus. Vid Bohus fästning hade kanske Mauritz glädjen av tornet Fars hatt, vilket torn uppförts av hans morfar Mauritz Lillie.

Det är att antaga, att före äktenskapets ingående 1737, Mauritz Palmström sannolikt hade mottaget ett ansevärt arv efter sina föräldrar.

Mauritz, liksom den yngre brodern Johan, lever i Göteborg under Ostindiska kompaniets första år, det vill säga 1730-talet.

Tabell 33

#20 **Anna Margareta Palmström**, född 2 augusti 1712 på Rosendal i Nedre Ullerud. Gift med fänriken #358 Carl Fredrik von Horst, i dennes andra äktenskap. Enligt uppgift hade Carl Fredriks far, Gustaf von Horst, adlats år 1738 under namnet Horstenfeldt, men ej tagit introduktion.

Carl Fredrik von Horst var född omkring 1700, och dog av slag, "52 år gammal", den 17 maj 1752 i Gunnarsnäs, Dalsland.

Hans första hustru, var Christina Helena Bäärnhjelm (1695-17 maj 1742, enl. Fig.>, död i Gunnarsnäs, 41 år gammal, 16 maj 1733. Tidigare gift med regementsfältskären Kruse, vilken dog 30 maj 1730. Christina Helena Bäärnhjelm gift 23 oktober 1731 med von Horst.

Carl Fredrik hade utom äktenskapet, dottern Anna Lisa, född i Järns socken 11 februari 1723. Mor Annicka Persdotter i Korsegården.

Anna Margareta och Carl Fredrik får sonen #574 Lorens Gustaf, född i Otterstad den 28 juli 1742, död 11 dagar gammal, 7 augusti 1742. Ytterligare barn?

Vid bouppteckningen den 13 juni 1752, meddelas, att Carl Fredrik och Anna Margareta ej har några barn, men Carl Fredrik har sonen i första äktenskapet, omyndige Olle Wilhelm Horst. Man har bött på det gamla släktgodset Rinnen. Boet ger ett intryck av god ekonomi.

Anna Margareta Palmström dog i Gunnarsnäs socken: "*1 april 1764 begrofs fru Hors död af hetsig feber 50 åhr gammal*".

Man kan antaga, att Margareta Palmström och Carl Fredrik von Horst är gifta i Otterstad. Man flyttar sannolikt till Rinnen från Otterstad år 1744, samtidigt med Beata von Horst och hennes make sergenten Lund, vilka flyttar till Råda.

Tabell 34

#18 **Johan Reinhold Palmström**, född 19 februari 1714 på Rosendal, död 16 mars 1714. Han döptes 21 februari; dopvittnen: Commissarien Oluf Norijn, Leonhard Herweg, Monsignor Niclas Gadd, välborna #311 Anna Blanckenfjell, Fru Gunnilla Gyllenspetz och Madam Lisa Ferner.

Tabell 35

#359 **Johan Palmström**, född 28 augusti 1715 på Rosendal i Nedre Ullerud. Döpt 4 september; dopvittnen: Capten Johan Blanckenfjell, Leonhard Herweg, Herr Johan Ullberg, Jungfru Anna Sophia Bäärnhelm bar barnet.

Johan Palmström dog som furir på Borregården i Gillstads socken den 17 maj 1746. Han begravdes den 21 maj. Elgenstierna förmodar, att Johan slöt ätten Palmström på manssidan.

Skaraborgs mantalslängder för år 1746, Gillstads socken, meddelar: Borregården: "*Drängen Lars, pigorna Elin och Catrina, samt föraren Johan Palmström, ogift*" Johan Palmström går den militära vägen. Han blir antagen, liksom den äldre brodern #17 Mauritz, vid Garnisonsregementet i Göteborg i början av år 1733. Regementet kallas även det Zanderska regementet, efter sin chef Daniel Johan Zander.

Johan antagen på majoren Anders Bornnings kompani, 5:e korpralskapet, nr 70, under korpralen på nr 69, Lars Hallenberg. Rullan anger vidare, om Johan Palmström, att: "Den 8 maj 1734 avancerat till Rustmästartjänsten", från ovanstående nummer.

Vid mönstringen den 29 juli 1735 anges Johan vara 20 år gammal, med 2 års tjänstetid. "på Elfzborg dher munstrad".

Vid mönstringen 24 november 1736 konstateras rustmästaren Johan Palmström vara placerad på Bohus.

Mönstringen 14 november 1737, major Bornnings kompani: "Rustmästaren Johan Palmström bekommit H:r Öfversten och Command:t Zanders afsked d 22 mars 1737 i stället hit avancerat af samma datoCarl Christian Silfwerswerd".

Johan Palmström blev antagen vid Västgöta Dals regemente.

Vid mönstringen 1742 finns Johan på Kållands kompani, chef Hans Hindrich Fock, ställförträdande är löjtnant Gustaf Adolph Gyllenberg, gift med Christina Udd. På kompaniet finns också föraren, i graden sedan 16 april 1741, Gideon Kafle. Rullan:

"Till Fourider: hit till denna indelningen d 16 april 1741, Rustmästaren av kompaniet Johan Palmström, ålder 27 år, 5 o 1/3 tjänstetid".

"commenderad Carlsta".

Det är att märka, att tjänstetiden från Garnisonsregementet i Göteborg, inte ingår i ovanstående.

De palmströmska barnen är ofta dopvittnen i Husaby, men när Catharina från Blombergs säteri döps, den 6 mars 1735, kort tid efter Lars Palmströms död, är båda bröderna Mauritz och Johan dopvittnen.

Tabell 36

#21 **Lars Palmström**, född den 10 december 1719 på Nordsjö i Nedre Ullerud. Döpt 12 december; dopvittnen: Patron Leonhard Herweg, Fiscalen Anders Nykvist och hans hustru Vålborna Maria Sturck, vilken bar barnet, Vålborna Gunnilla Gyllenspetz och Madam Catharina Laurentijn.

Tabell 37

#22 **Catharina Palmström**, född den 4 maj 1721 på Nordsjö. Död som barn.

Tabell 38

#360 **Catharina Palmström**, döpt 12 februari 1724 på Blombergs säteri. Vistas omkring 1749/1752 på 5 Roten hospitalet i Karlstad, under vilken tid hon inte tager nattvarden. Catharina är sjuk. Hon var möjligen gift. Efter branden i hospitalet år 1752, försvinner spåren av Catharina. Det är så, att av in- och utflyttade personer, högreståndspersoners flyttningar, tidvis inte noteras. Noteringarna kan tolkas så, att Catharina lever ännu i februari 1754.

Karlstads stadsförsamling: AI:3 (1748-1753), sidan 52 och 138

Skulle Catharina Palmström ha överlevt branden 1752, kunde hon möjligen tänkas ha överförts till Skara hospital. Hon skulle rent av kunna levt under mycket lång tid efter 1752.

Tabell 39

#23 **Charlotta**, döpt 17 juni 1726 på Blombergs säteri. Heter också Christina, kallas oftast Lotta. Död av hetsig feber, den 13 april 1773 på "Kasen Sold. stom", i Bäcke socken, Vedbo härad i Dalsland. Gift den 2 april 1751 med häradsmusikern #361 David Wall, vilken dog på samma gård som hustrun, den 11 maj 1773, och blev begravd 20 maj. Även David Wall anges död av hetsig feber. Makarnas barn:

#362 **Johannes**, född och döpt 21 oktober 1751, i Ödskölt. Död, 3 månader gammal, 13 januari 1752.

#363 **Carl**, född 2 december, döpt 3, 1752, Ödskölt.

#364 **Laurent Augustus**, född 5 december 1755 i Ödskölt.

#365 **Johan Friedrich**, född 29 februari 1758, Ärtemark.

#366 **Anna Catharina**, född 20 mars 1761, Ödskölt, död samma dag.

#367 **Adolph**, född 16 oktober 1764, Ödskölt. Död i Bäcke 1770, före den 18 maj.

Det kan ha funnits fler barn i äktenskapet.

Man noterar de goda relationerna mellan Lotta Palmström och den äldre systemen Margareta Palmström; de lever under många år relativt nära varandra i Dalsland. Man har också betydande ekonomiska relationer med varandra.

* * *

Folke Vigård skriver i sin bok om Lerum en hel del om Aspenäs säteri och om familjen Lillie af Aspenäs. Kornetten Lars Palmström finns här också nämnd, liksom kornettbostället Torp Södra, bl a om man 1834 planerade ägor till kolerakyrkogård. Men det stannade vid planeringen.

Bänkindelningenn i Lerums kyrka, anger att Södra Torp disponerar bänk nr 6, enligt sockenstämman "4:e Pinges dag 1703".

Det Lillieska gravkoret anges uppfört 1662, användes ännu 1731, då Mauritz Lillies son, Johan Benedicht, gravsattes.

Folke Vigård, Lerum, nämner, att i den underjordiska gravkammaren finns 12 tråkistor. Det är okänt vem som vilar i dessa. Kan det möjligen vara så, att där vilar något av Lars Palmströms barn?

* * *

Tabell 40

#19 **Carl Johan Palmström**, född 29 september 1702, i Eggby, död 17 februari 1767 på Korsgården, Locketorp. Gift 21 december 1735 med #242 Anna Catharina Myrin, född 1710, och död 10 mars 1772, på Korsgården i Locketorp. Carl Johan Palmströms mor var #248 Annicka Palm, född 1659 och död i maj 1748, när hon bor hos sonen på Stora Herregården i Flistad. Annicka Palm anger, och det noteras dessutom i kyrkböckerna, att maken var "korpralen vid kavalleriregementet Petter Palmström".

Anna Catharinas far anges, vid hennes död, vara Johan och Maria Myrin. Men Anna Catharina kallas vid ett tillfälle för Andersdotter.

Man kan antaga, att Carl Johan Palmström dog, delvis som ett resultat av en tingsrättsdom på tinget i Binneberg, den 22 november 1766. Johan hade lånat 400 daler silvermynt med skattehemmanet Sweckhult som säkerhet, den 22 juni 1762. Johan sålde senare hemmanet, för vilket han dömdes skyldig, att återbetala lånet, samt rättegångskostnaderna.

Det noteras också, att Carl Johan Palmström, **med följe**, vid midsommartiden 1749, har flyttat in till Hovs socken, där Johans släkting Jonas Palmström har blivit inspektor på Allestads kronosäteri. Johan har uppenbarligen tillsyn över sin släkting Jonas. Johan bor ännu under flera år kvar på Stora Herregården i Flistad, dit han sannolikt flyttat under 1735.

Carl Johans och Anna Catharina (Andersdotter) Myrins barn:

#243 **Anna Maria**, döpt 3 oktober 1736 i Flistad, död 10 oktober 1815 i Otterstad. Gift den 15 februari 1759 med kyrkoherdesonen, inspektoren, #368 Johan Lithberg (1737-11 augusti 1796).

#369 **Anna Catharina**, född 17 augusti 1739, död Gift den 5 oktober 1762 med inspektoren #376 Jacob (=Johan Adolf) Bagge, son till Johan Bagge och Eleonora Liffman.

#370 **Märta**, född 12 september 1742 Gift 27 december 1774 med inspektoren på Korsgården, Locketorp, #381 Jöns Blomberg, född 1733(?) och död av blodhosta, sannolikt den 10 december 1781 (58 år gammal???) på Sörgården i Locketorp. Jöns Blomberg troligen gift tidigare.

#371 **Magdalena**, född 30 september 1745, död 12 augusti 1746.

#372 **Petrus**, född 3 juli 1747. Död av lungdot 26 januari 1808. Inspektor. Gift den 19 september 1773 med hushållerskan #377 Maria Söderberg (=Setterberg), född i Hassle socken 1742?, död 18 december 1805. Båda makarna döda i Lidköping. Petrus kallas bruksbokhållare, senare inspektor. (Hassle socken i Hasslerörs härad; vid Vänerens östra strand, något tiotal kilometer norr Mariestad).

Peter Palmström och familj, flyttat från Väring till Otterstad 28 september 1784, till Örslösa 1786, till Järpas 1790. Från Kalv till Råda 6 november 1794.

Efter år 1799 redovisas Peter Palmström och hustrun Maria på Siggetorp i Råda. Enda överlevande barnet, sonen Johan, född i Väring den 5 augusti 1780, har flyttat till Lidköping i februari 1795.

#373 **Anna Magdalena**, född 22 maj 1750 i Flistad Död 19 mars 1803, efterlämnande maken och "fyra omyndiga döttrar". Gift 27 november 1774 med #378 Johan Lundberg, från Östergötland, född 1748. Krono-

Skogvaktare. Senare möjligen gästgivare. Paret fick många barn; de som levde efter moderns död 1803, var:

#450 Anna Maria, född i Råda den 28 april 1780; till Lidköping 1798

#451 Lena Catharina, född i Råda den 10 januari 1783; t. Lidköping 1798

#452 Beata, född tvilling, i Råda den 9 november 1785

#454 Stina Cajsa, född i Saleby den 1 januari 1789

Råda AI:7 och 8, redovisar familjen boende i Råda socken, Höberga rote, på "Uggleboden". AI:8 (1799-1809) redovisar Anna Maria som hemflyttad igen, men Stina Cajsa utflyttad till Hjerpås år 180?.

Familjen utflyttad.

#374 **Andreas**, tvilling, född 12 juli 1755 i Hovs socken. Död den 5 december 1835 i Floby, där han var klockare. Gift med:

I Susanna Moberg (1761 - 9 april 1804), den 28 april 1782

II Caisa Larsdotter (1760 -), den 18 november 1804.

III Maja Eriksdotter (10 oktober 1762 - 11 december 1835). Gifta 3 juli 1808. Majas son, Andreas född i april 1795, i

Klockaregården, hade sannolikt Andreas som far.

#375 **Christina**, tvilling, född 12 juli 1755, död 14 juli 1755

Vad socken, AI:2, Waholm (1764-1773)

Denna bok nämner: Inspektoren Jan Palmström, född 20 januari 1702, i **Fågelås** *)

Hustrun Anna Catharina Myrin, född i **Skara** 1710 *)

Dottern Märta , född i Flistad 1745 (f.1742)

Sonen Petter, född i Flistad 1749 - till Filipstad 1765 (f 1747)

Dottern Anna Magdalena, född i Flistad 1752 (f 1750)

Sonen Andreas, född 1756, i Schelfvened (=Skölvene) (f.1755)

*) Kan det vara så, att födelseorterna Fågelås och Skara är omkastade?

Familjen, med undantag för Petter Palmström, flyttar till Väring 1766.

Barnens födelseår är felaktiga. Är kanske Johan Palmströms födelseort och datum felaktig?

Jonas Palmström (tabell 50) gifter sig i Norra Fågelås 1750 med Gunnilla Catharina Morman.

Geografi: Flistad ligger ca 6 km norr om Väring. Vad ligger ca 4 km nordost Flistad.

Götlunda socken gränsar till Vad, Flistad och Väring.

Vad AI: I

Här finns också Johan Palmström med familj med, men med riktigare födelseuppgifter.

Här finns också Ryttmästaren Gabriel Palmgren, född 1729, eller 1719, gift med Sidonie

Myrin, född 1726. Deras barn:

Maria Catharina, född 1747

Lisa Stina, född 1750

Clara Carolina, född 1753

Fredrica Eleonora, född 1755

Johannes (-a?), född 1759

Emanuel, född 1763?

Skaraborgs mantalslängder för år 1746 meddelar, att på Gunnehaga säteri, Elisabet Palmströms gamla gård, bor detta år dottern Beata Lindeström och hennes make löjtnant Udd. Där finns också **pigan Palmgren**.

Den 19 december 1754 föddes Abraham Alijn, son till Comminister Andreas Alijn och Britta Stina Thun (i Hov?). Död 20 december, faddrar: Välborne löjtnanten Araham Reenstierna, Herr Inspector Johan Palmström i Mörlanda, Fru Baronessan Catharina von Köhler i Håkentorp, Jungfru Anna Maria Palmström i Mörlanda.

Förbryllande upplysningar:

Lavad C:1

Den 6 mars 1718 copulerades Befallningsmannen över Håbergs gods, Herr Anders Timan och bustrun Annicka Palm. Morgongåva 100 lod oförgyllt Silver
Vid denna tiden var Gustaf Adolf Palm också befallningsman i socknen.

Sunnersberg C:1

Den 12 augusti 1719 avsommade i Nolby, Länsmannen Anders Timans bustru, b. Annicka Palm, och den ... Ejusdem begrovs hon i Sunnersberg, 58 år gammal.

GLA personregister

Anna Catharina Myrin, hustru, gift Lundberg, död i Sunnersberg den 20 november 1788, 65 år 8 månader gammal.

Rachel Myrin inflyttad till Sunnersberg år 1771, från Mariestad.

* * *

Tabell 50

#28 **Jonas Palmström**, född år 170(4), död den 3 maj 1760 på Snögård, under Stora Wrem, i norra Bohuslän, där han varit inspektor sedan marslapril 1758. Gift den 30 november 1750, i Fågelås socken, med #231 Gunnilla Catharina Morman, född 1725, enligt egen uppgift, och död på Båleröd, i Tanums socken, av lungsot, den 21 juni 1767. Hon var då omgift i Kville den 17 augusti 1762, med korpralen Peter Ekerot.

Vid bröllopet i Norra Fågelås den 30 november 1750, lämnas upplysningar:

"Sammanwigde:

***Jonas Palmström**, Arrendator av Lysgården Allestad i Skölvene församling, 46 år gammal. Far=Petter Eriksson, mor=Anna Jonsdotter.*

***Gunnilla Catharina Morman, kammarjungfru** på Hjelle, 25 år gammal. Far=Anders Jönsson, mor=Elin Bengtsdotter. /Anders Jönsson=Anders Jönsson Morman/ Morgongåva 100 lod Silfver"*

Det noteras också, under inflyttade, till Fågelås år 1748: "I Julius:

***Benedicta Christina Morman, jungfru, från Nosaby och Christianstad. Till Hjelle**
Testimonium: Wackert*

Gunnilla Catharina Morman, jungfru, från Söfde till Hjelle. Testimonium: Wackert"

Jonas Palmström och hans hustru Gunnilla Catharina Morman är inspektorspar på Ållestads kronosäteri från midsommartid 1749 och 1750, till den 14 mars

1758, då man reser till Stora Wrem i Bohuslän. Man bor på Allestad, men disponerar även den underlydande gården Getlanda, där hustrun Elin Jacobsdotter är dopvittne till ett av Jonas barn.

Palmströms umgås med Reenstiernas på närliggande gården Hakentorp. Man kan antaga, att Anna Lovisa Palmström, född 1753, varit lekkamrat med Märta Helena Reenstierna = "Årstafrun", född även hon 1753.

Löjtnanten Abraham Reenstierna (1712-1795) var gift med högvälborna Catharina Maria von Köhler (1727-1801). Det är säkerligen hon som har hjälpt Jonas Palmström till arbetet som inspektor på Stora Wrem i Kville.

Ägaren till Stora Wrems säteri sedan något år var Arvid Bernhard Virgin (1715-1794), vars svärmor var Maria Elisabeth von Köppler (1688-1788), faster till Catharina Maria. Arvid Bernhard Virgins styvmor var Christina Hedvig von Köppler (1694-1764), syster till svärmodern.

Enligt familjetraditionen hade Jonas Palmström gjort något olämpligt, vilket tvingade honom att lämna Allestad.

Det är troligen så, att Jonas Palmström hade tvingats gömma Isak Silfverhielm, som lyckats rymma ur arresten i Stockholm, efter inblandning i 1756 års kupp för kungamakten, mot ständerna.

Isak anmäldes av herren till Allestad, Anders Johan Gyllensvärd, vilken fick ständernas tack, i form ett informellt ägande till säteriet.

Jonas Palmström lämnade Allestad den 14 mars 1758, och tillträdde sin tjänst på Stora Wrem kort tid därefter.

Familjetraditionen nämner vidare, att Jonas Palmström var mycket lång, och hans hustru Gunnilla Morman mycket liten och nätt. En gång under vårsådden på *Stora Wrem*, bar Jonas sin hustru Gunnilla på ena armen. *Bild IV*

* * *

Kanske skall också nämnas, att Gunnillas och #388 Peter Ekerots dotter, #407 Christina, föddes den 23 februari 1767 på Boleröd i Tanum. Den lilla flickan dog 2 juni samma år, blott några dagar före sin mor. Hon kallades då Anna Catharina. Gunnillas två överlevande barn, #201 Anna Lovisa och #29 Jonas Palmström, noteras återflyttade till Kville socken.

Johan Petter Ekerot, korpral och änkeman, låter lysa till äktenskap i Bokenäs (C:2) den 10 september 1769 med militiekaptensdottern Marta Maria Dahlborg. De gifte sig den 19 november detta år. Marta Maria född 16 februari 1739 på Torp i Hede, Bohuslän; snart flyttad med familjen till Bönneröd i Bokenäs, där fadern, Göran (=Georg) Dahlborg, dog 26 juni 1749, 59 år gammal, född i Eskilstuna. Lysningen har godkänts av häradshövdingen Wasser (Birger Larsson Hvasser) på Kragenäs, den 28 april detta år. Gunnilla Catharina Morman nämnes där "Madame Gunhilda Murman".

Det intresanta är här Marta Marias mor, vilken är välborna Sofia Catharina von Wulffschmidt (1692-1780), död den 13 oktober 1780:

"blef död efter ständigt sängliggande öfwer 8 års tid, och förut haft känning af gigt(?), Enkecapitainskan, Fru Sophia Catharina von Wulffschmidt, begrofs den 29 innewarandes, gl. 88 år.

Sofia Catharinas mor var Elsa Margareta Didron, och Sofias yngre syster, Agneta, var gift med Magnus Johan Blanckenfjell ((1704-1755).
En ännu yngre syster, Britta Maria, var gift med fänriken Nils Georg Wall.

* * *

Jonas och Gunnillas barn:

#254 **Petter**, född 8 september 1751 i Hovs socken, död där 26 augusti 1752.

#201 **Anna Lovisa**, född i Hov 20 augusti 1753, död omkring 19 januari 1836 på Gullholmen i Morlanda socken, Gift 5 januari 1789 i Morlanda kyrka med #233 Olof Andersson-Herm (1762 - 8 januari 1807), från Gullholmen. Deras barn:

#234 **Maria**, född 25 september 1789, död 31 augusti 1880, ogift, synskadad. Kunde dock hjälpa systemen Christinas barn att lära sig läsa. Enligt familjetraditionen kallades hon "Blinnemaria".

#235 **Christina**, född 14 mars 1792, död 12 september 1866, gift. Fick tio barn, och femtio barnbarn, Stor släkt i våra dagar. Blev mycket rik; levde bl a på att låna ut pengar. Ägde många böcker vid sin död. Christina gift 7 januari 1813, med #257 Anders Arvidsson, född 1 januari 1783, död av lunginflammation 22 februari 1833. Deras barn:

#258 **Anna Catharina**, född 14 december 1813, död 17 augusti 1834, troligen av kolera, gift, inga barn.

#259 **Andreas**, född 25 september 1815, död ?

Sjökapten och salteriägare, Gift 26 mars 1846 med Anna Catharina Jacobsdotter (1820-1870), 6 barn.

#260 **Inger Helena**, född 21 augusti 1817, begravd 11 oktober 1817, "tre månader gammal".

#261 **Olaus = Olle**, född 19 oktober 1818, död 1897. Gift 27 november 1846 med Anna Britta Jacobsdotter (1825-1887), 6 barn. Olaus var fiskare på Nordsjön.

#262 **Samuel**, född 22 januari 1821, död 15 november 1861, gift med Karin Jacobsdotter, 6 barn. Samuel var fiskare, drunknade vid fiske, hans kropp återfanns aldrig.

#263 **Johannes**, född 11 februari 1823, död ?

Gift 15 januari 1856, med Carolina Larsdotter (1832-?), 6 barn. Johannes var sjökapten. Bosatte sig på Hälleviksstrand.

#264 **Gustaf Ferdinad = Leonard**, född 27 augusti 1825, död Fiskhandlare och salteriägare. Gift 5 april 1850, med Johanna Christina Olsdotter (1825-1909), 7 barn.

#575 **Gustafva Charlotta**, född 19 januari 1828, död 5 november 1828, 10 månader gammal, av "bröstvärk".

#265 **Arvid = Arve**, född 5 juli 1830, död 6 mars 1914, i Hälleviksstrand. Gift 15 januari 1856, med Emelia Larsdotter (1838-1918), 11 barn.

#266 **Lovisa Charlotte**, född (5 april?) 19 november - 1832. Död i Hälleviksstrand 11 april 1890. Gift 15 januari 1856, med sjökaptens Jöns Larsson (1830-1888), 8 barn.

#236 **Annicka**, född 22 april 1794, död 16 december 1811 av vattusot, ogift. **En son och en dotter**, sannolikt födda och döda mellan 1754 och 1758, enligt bouppteckningen den 14 juni 1760, efter fadern Jonas Palmström. I bouppteckningen nämnes för övrigt, att Jonas Palmström har en skuld av 50 daler till inspektoren Carl Johan Palmström.

Noteringarna i kyrkböckerna för Hov/Skölvne är tidvis bristfälliga, men lättlästa. Att två barn skulle födas och dö, utan någon notering är inte troligt. Kanske hann barnen inte döpas. Bodde man i någon grannsocken?

#29 **Jonas**, född postumt sommaren 1760, på Snögård, under Stora Wrem, i Bohuslän. Död 7 december 1836. Gift 1796/7 i Kville med Johanna Johannesdotter (1763-1 december 1836). Deras barn:

#31 **Katarina**, född 1797, död 13 oktober 1870. Gift med #230 Anders Hansson, född 1791 och död 26 november 1870, Klev. Deras barn:

#576 Hans , född 1821	levde 9 dec 1870
#577 Johanna , född 1824	"
#578 Anders , född 1827	(död ung?)
#579 Christian , född 1831	"
#580 Oleana , född 1835	"
#581 August , född 1840	"

Flera barn?

#271 **Johannes**, född 1804, död 1809

#33 **Andreas**, född 19 november 1805, död 12 juni 1880. Gift med #34 Kristina Larsdotter (1802-13 maj 1864) /tabell 51/

#32 **Oliana**, född 1809, död 19 november 1886. Gift med Anders Andersson, född 1802 och död 21 september 1886, i Bottna. Barn:

#582 Anna Christina , född 1832	
#583 Johanna Lovisa , född 1835	
#589 Inger , född 1837	(sannolikt död 1838)
#584 Inger , född 1839	
#585 Hans Aron , född 27 april 1842	
#586 Charlotta , född 1845	
#587 Adrian August , född 17 november 1847	
#588 Hedda Augusta , född 1851	

Tabell 51

#33 **Andreas Palmström**, född i Kville 19 november 1805, död 12 juni 1880 i Tossene, på gården Torp Aspelunden, hos sonen Jonas. Gift med #34 Kristina Larsdotter, född 1802, död 13 maj 1864 i en ålder av 61 år, 5 månader och 6 dagar, på Klef i Kville socken. Deras barn:

#35 **Britta Johanna**, född 9 januari 1826, död 1899. Gift med #276 Carl Andreasson, Kindlycke. Förlovad, lysningar 1852 med Gustaf Andreasson,

Söbskind. Skiljebref. Britta Johanna gift senare med Carl Andreasson, född ? , död 1910, Kindlycke.

#36 **Lorenz**, född 17 mars 1828, död 11 april 1907 i Kragerö, Norge, gift med Leverins Marie? (1833-1907) /tabell 52/

#52 **Johannes**, född 2 april 1831, död 25 maj 1889 i Sandefjord, Norge, gift med Helene Marie Johansdotter (1840-1908). /tabell 53/

#193 **Jonas**, född 6 september 1833, död 22 mars 1893 i Tossene Gift I med Johanna #194 Maria Karlsdotter-Christensson. Gift II #282 Karolina Petersdotter. /tabell 54/

#199 **Aron**, född 1837, rest till Norge, därefter till sjöss. Försvunnen.

#200 **Anton**, född 1840, död 17 september 1895 i Brooklyn, USA.

#277 **Johan**, född 1849, är sannolikt son till Johannes (1831-1889). Han kallas Johan Johanneson Palmström vid den officiella folkräkningen 1890. Johan är då ogift och bor kvar i Kville.

Bouppteckningen efter Kristina Larsdotter i Klef, 30 maj 1864. meddelar, att dottern Britta Johanna är gift och att sonen Anton bor på Torp, Tossene.

Tabell 52 Norska släkten

#36 **Lorentz Palmström**, född 17 mars 1828, död 11 april 1907. Snickare. Gift med #37 Leverins Maris (=Severine Marie?), född 30 juni 1833, död 20 mars 1907. Barn:

#38 **Julie Hendrike**, född 20 oktober 1859, död 25 juli 1904. Gift med #590 Lars Nygaard, USA

#39 **Anna Matilda**, född 17 november 1862. Gift två gånger. I med #591 P. Johnsson. II med #592 Karl Hansen, köpman i Brooklyn.

#40 **Karl Ludvig**, född 10 december 1865. Sjöman. Bodde i Brooklyn, USA, 1908.

#41 **Johan Ingvald**, född 2 mars 1868. Sjöman. 1908 hade han inte låtit höra av sig på 7 år, då han vistades i San Francisco, USA.

#42 **Lorenz Arnold**, född 23 juni 1870, död 23 juli 1871

#43 **Krister**, född 4 januari 1871, död 5 januari 1877

#44 **Lorenz Arnold**, född 21 juli 1872. Bosatt i Brooklyn 1908, men familjen bodde i Kragerö. Hustrun #45 Anne-Marie Anderssen och barnen:

#46 **Arnold**, född 13 maj 1895

#47 **Gudrun**, född 24 oktober 1896

#48 **Carl Johan Eugen**, född 30 april 1901

#49 **Rolf**, född 3 juni 1903

#50 **Lovise Maris**, född 12 juli 1874, gift. 1908 bosatt i Brooklyn.

#51 **Helga Margit**, född 3 augusti 1879, bosatt 1908 i Brooklyn.

* * *

Beträffande folkredovisningen **1865 för Arendal** finner man:

#36 Lorentz Palmström, snickarmästare, Sverige, 38 år

#38 Julie Henrikke, 7 år, född i Horten

#39 Anna Mathilde, 4 år, född i Horten

#40 Carl Ludvig, 1 år, född i Arendal, men också
 Marie Palmström, 23 år, född i Arendal, tjänstepiga
 Peter M. Palmström, 33 år, född i Arendal, styrman och navigationslärare
 Anne Palmström, född Henriksen, 33 år, Tromsøe Sogn
 Maria Cathrine Falch, född Palmström, 30 år, från Arendal
 Berthe Palmström, född Mortensen, 53 år, Arendal. "Fattiglem"
 Augusta Palmström, 21 år, född i Arendal
 Elise Marie Palmström, 58 år, Arendal
 Georg Nicolai Palmström, 24 år, Arendal, styrman
 Elisebeth Mathilde Palmström, 21 år, Arendal
 Georgine Nicoline Palmström, 19 år, född i Arendal.

* * *

Tabell 53 Norska släkten

#52 **Johannes Palmström**, född 2 april 1831 på hemmanet Klef i Kville socken, död i Sandefjord i Norge 25 maj 1889. Johannes var snickare. Gift med #53 Helene Marie Johansdotter, född 1840, och död 1908

Möjligen en son, Johan Palmström, utom äktenskapet född i Kville 1849.

Barn: #54 **Johan**, född 16 december 1865, Sandefjord, död 27 november 1870.

#55 **Arnfinn**, född 1 oktober 1867, död 18 december 1922. Gift två gånger. År 1892 med #56 Hendrikke Qvigstad (1864-1907), barn:

#58 **Petra**, född 25 juli 1893 i Bergen, död 1979.

#59 **Johannes**, född 8 december 1894 i Bergen, död januari 1914.

#60 **Ellen Marie**, född 3 juni 1896 i Bergen, död 28 juli 1927

#61 **Bertha**, född 23 mars 1898 i Bergen, död 1937. Gift 20 januari 1923 med #62 Trygve Bugge Valeur (1892-1967), 4 barn

94 **Gudrun**, född 20 maj 1899 i Aas, gift med #95 Rolf Westgard, 2 barn eller fler.

#106 **Henrik**, född 22 juli 1900 i Aas. Död 1998.

#128 **Alf**, född 18 september 1901 i Aas, död 1967

#153 **Finn**, född 19 oktober 1903 i Kristiania, död 1987.

Andra äktenskapet med #57 Jakobine Margrete Mörck (1879-1965). Barn:

#158 **Jonas Christian**, född 3 november 1912 i Ljan (Oslo), död 1990.

#162 **Knut**, född 16 mars 1916

#176 **Ole**, född 16 augusti 1870, gift med sjökaptensdottern #177 Constance Bugge, född 14 september 1871. Barn:

#178 **Rolf Tendrup**, född 19 augusti 1893, överste i norska armén. Död 1980

#179 **Hanna Marie**, född 28 april 1896 i Sandefjord Gunhild, född 28 juni 1898 i Tönsberg

#181 **Johan**, född 3 maj 1872?, gift med #182 Odel Nicoline Sæther, född 15 maj 1878 (i Hammerfest?) Deras barn:

#183 **Einar**, född 15 augusti 1902 i Bergen, död 1976

- #184 **Lilly**, född 17 december 1903 i Bergen, död 1988.
 #185 **Haakon**, född 14 november 1905 i Bergen, död 3 mars 1907
 #186 **Birger**, född 7 maj 1907 i Bergen, död 1987.
 #187 **Reidar**, född 26 mars 1910 i Bergen
 #188 **Dorrith**, född 11 maj 1912 i Bergen

- #189 **Gudrun**, född 5 augusti 1874 i Sandefjord, lärarinna
 #190 **Einar**, född 12 juni 1876 i Sandefjord, död 18 januari 1891.
 #191 **Kristine Johanne**, född 28 oktober 1878. Gift 18 oktober 1899.
 #192 **Bjarne**, född 21 september 1884 i Sandefjord, liksom syskonen.

Tabell 54

#193 **Jonas Palmström**, född 6 september 1833 på hemmanet Klef, Kville, i norra Bohuslän, Död 22 mars 1893 på gården Torp Aspelunden i Tossene socken, några få kilometer söder om Klef.

Jonas var gift två gånger. Första gången, den 23 januari 1863, med #194 Johanna Maria Karlsdotter- Christensson, född 10 november 1840, på Raghult i Tossene. Död i barnsäng, vid tvillingfödsel, den 20 januari 1875. Möjligen tillstötte även lunginflammation. Johanna Maria begravdes på kyrkogården i Tossene med sina även döda tvillingflickor.

Gift andra gången, den 16 maj 1876, i Göteborg, med #282 Karolina Petersdotter, född 29 augusti 1831, och död den 6 december 1917 i Tossene.

Jonas Palmströms barn med Johanna Maria:

- #195 **Kristina Charlotta**, född 22 juli 1864 på Torp. Gift med skepparen #278 Karl Mattsson, Ulebergshamn. Fem barn.
 #196 **Selma Lovisa**, född 22 september 1866. Död 10 december 1950. Gift med slaktaren #279 Per Adolf Nyström, Hunnebostrand. Tre barn.
 #197 **Amanda Fredrika**, född 21 februari 1869 och död i Göteborg den 7 november 1933. Gift med handelsmannen #237 Carl Wilhelm Nilsson. Nio barn, samtliga födda i Göteborg
 #198 **Hilda Maria**, född 29 januari 1872. Död i mässling 2 april 1878.
 #199 – 200 **Tvillingar** födda 14 januari 1875; en flicka död vid födseln.
Amalia dog den 15 januari.

Jonas Palmström hade inga barn med Karolina Petersdotter, men hon hade dottern Julia Rödström, född den 8 november 1856 och död i Wasa församling, i Göteborg, den 18 mars 1943. Karolina Petersdotter och hennes dotter Julia begravda i Tossene i en ståtlig grav.

Julia Rödström kallades moster Julia. Hon blev något av ett faktotum hos Amanda Fredrika; tog hand om de Nilssonska barnen i Göteborg. Sannolikt ogift.

Jonas Palmström kallas 1860 för snickare och husägare på Ellene Nedergård i Tossene. År 1870 kallas han snickare och handlande, boende på Torp i Tossene. Jonas mor, #34 Kristina Larsdotter, dog den 13 maj 1864. Den 21 augusti 1864 flyttade Jonas far, #33 Andreas Palmström, till sonen på Torp. Där bor han till sin död 1880.

* * *

Tabell 60

Carl Palmström, född 1707, möjligen i Norrköping, där det finns flera med namnet Palmström. Gift med Anna Christina Harling, född 1706. Hon var dotter till klockaren i Västra Harg, Johan Gregoriusson Harling och Inger Olofsdotter. Inspektoren Carl Palmström och Anna Christina fick sannolikt fler än de fyra barn, vilka är kända:

Anna Christina, född 4 september 1739 i Fellingsbro, död 20 december 1772 på Årsås i Segerstad. Gift I i juli 1759 med Christoffer Enbom (1727-1765). Barn:

Anna Maria, född 1759

Lars, född 27 mars 1760, kyrkoherde i Färgelanda, död 30 mars 1829

Helena Christina, född 1763

Clara Dorothea, född 1763

Gabriel, född ?, lever 1765.

Gift 11 1 december 1771 med Herman Wilhelm Jungblom

Elgenstierna:

Obs! Johan Blanckenfjell (1710-1749), nr 482, gift på Vik 1733 med Hedvig Ljungblom (1710-1787), dotter till jägmästare Ljungblom.

Lovisa Barbara Drommel, nr 969, död 1746 i Ösmo socken. Gift 11 med inspektoren Carl Ljungblom. Lovisas äldre bror, Gustaf Drommel, född 1669, död 1713, äldsta dotter Anna Maria Drommel, född 1692, död 1766 i Stockholm. Gift 29 september 1732 med Gustaf Adolf Blanckenfjell, 482, (1713-1749). De två Blanckenfjell var bröder.

Britta Helena, född 25 januari 1744 i Salbo, död 17 maj 1820 på Lunds gästgivargård, Ånimskog. Gift 20 oktober 1774 med Henrik Qvick (1735-1811), deras barn, födda mellan 4 augusti 1775 och 18 juli 1787:

Anna Catharina, gift Daniel Larsson

Clara Christina, gästgivarhustru, gift Tyberg Carl Gustaf, länsman

Henrik

Britta Helena Palmström omgift med komministern E. Nordstrand i Tössbo pastorat. Han dog 18 februari 1819.

Johan, =Jean, född 4 december 1746 i Salbo, död som "livgardeskarl" 14 februari 1784, vid Skaraborgs regemente. Hans chef var Carl Claude de Laval. Johan hade tidigare varit extra ordinarie i bank. Gift med Carin Håkansdotter, född 1742, barn:

Håkan, född 11 april 1772

Abraham, född 21 september 1774

Maria, född 24 september 1777

Annicka, född 21 mars 1779,

Johan och familjen bor i översta roten, Timmersdala socken.

Carl, född 29 november 1750 i Salbo, död i lungsot 12 oktober 1790 (1791?), 38 år gammal, som stadsfiskal i Filipstad.

Johan och brodern Carl inskrivna vid universitetet i Uppsala 14 april 1767. Anna Christina Harling sannolikt död i juni eller juli 1769, i Nors socken, på gården

Lillenor, enligt bouppteckning 24 och 25 juli 1769. Grums häradsrätt 1769:167 Maken Carl lever vid denna tiden.

Carl Palmström, Anna Harling och sönerna Johan och Carl nämnes i **Abraham Hülphers krönika**. Man kan antaga, att de är kända av någon anledning.

Jag har inte funnit någon direkt koppling mellan Tabell 60 och övriga Palmström, med undantag av de geografiska vistelseorterna.

Det finns flera personer med namnet Palmström, vilka kommer från Norrköpingstrakten. De är medtagna av det skälet, att en forskare förr eller senare stöter på dem. Det finns emellertid en gosse Anders Palmström, från Norrköping, som har beröringspunkter med en jämnårig gosse Anders (eller Andreas) Palmström, son till tabell 40.

* * *

Bäste läsare!

Detta är **inte den slutliga redovisningen** för Palmström, nr 867, och dess relation till min (vår) släkt Palmström - från Jonas Palmström och Gunnilla Catharina Morman.

Fortsättning följer förhoppningsvis.

Rolf